

טיול בארה"ב – מאי-יוני 2017

ד"ר גבריאלה עילם

טיול באזורים עם טבע מדהים.

פרק 2

טיול בפארק ילוסטון Yellowstone Park

25.5.2017 יום ה'

היום ממשיכים ונוסעים מהעיר ג'קסון Jackson לפארק ילוסטון Yellowstone Park.

ואיזה נופים בדרך:





בכניסה לפארק ילוסטון מקבלים את פנינו:

אגם קפוא



אדים חמים שעולים מהאדמה וריח גופרית הנישא באוויר.



ועדרים גדולים של ביז'ונים / בפלו Buffalo לצד הכביש



26.5.2017 יום ו'

אנחנו ממש חוגגים את פארק ילוסטון.

חוויה מדהימה מבחינת תופעות טבע ויופי מהמם וחיות בר שונות. מרחיב את הנפש ואת הדעת.

במהלך היום מזג האוויר נע בין שמש נעימה לאוויר קריר לקור עז עם רוח לגשם קל ושלג.

במקומות שונים ברחבי הפארק יש גיזרים מהם יוצאים אדי גזים חמים מפתחים מבעבעים של אדמה/בוץ בצבעים שונים. בין האזורים האלה משתרעים שטחי דשא נרחבים ויערות. כשעצים מתים משאירים אותם במקומם כך שהכל נראה טבעי וכל כך גדול ועוצמתי שקשה להאמין.

חוויה בתוך עולם טבע קסום ועוצמתי.

בדרך מפלים שוצפים



גייזרים וסביבתם בצבעים מדהימים









מסלולים נגישים גם לכיסא גלגלים על שבילי עץ מוגבהים בין הגייזרים בכל מקום שיש מסלולי הליכה.





בצהרים התחיל לרדת שלג והתלבטנו אם לנסוע חזרה. טוב שהחלטנו להמשיך. בנוסף לגיזרים המתפרצים בכל מקום נסענו דרך כבישים בתוך יערות קסומים. העצים גבוהים וכאילו בוקעים ממשטח לבן של שלג / קרח. על הצמרות מפוזרת לה אבקת קרח לבנה כאילו פזרו אבקת סוכר. כמו לנסוע בתוך ארץ אגדות יפהפייה. מרומם את הנפש.



27.5.2017 יום שבת

שבת בבוקר. נוסעים דרך הפארק לבלות יום נפלא באזור שכולו מלא מעיינות חמים ואדים שיוצאים מהאדמה. ריח גופרית חזק נישא באוויר. פגשנו הרבה חיות בר, בעיקר עדרי בפאלו (ביז'ונים), חיות ענקיות שנראות כמו מלפני מיליוני שנים. רק במעבר בפסגות (גובה של כ – 2200 מ' או יותר) היה מאד לבן ומושלג. באזורים הנמוכים יותר כתמי שלג לבנים מעטים כי מתחמם והשלג נמס. הנוף משתנה בכל כמה דקות של נסיעה. אין רגע משעמם.

ובדרך:













וגם טעימה קלה מהפרחים לצד הדרך



בפסגה פינו את השלג בכביש ובמגרש החניה.

יש במקום תאי שירותים, נגישים כמובן, ויש מנקה שמטפל בהם ונמצא במקום בכל שעות היום



קר. נושמים עמוק ונהנים מכל רגע של צפייה בנוף מהפסגה



ועוד מתופעות הטבע המדהימות



28.5.2017 יום א'

מתחילים עוד יום בכיף בפארק ילוסטון. שולחים לילדים בווטסאפ דוגמיות בודדות של תמונות מתופעות הטבע המהממות שראינו, ביחד עם עוד המוני תיירים, בעיקר סינים ויפנים.

הצבעים והמראות מאד מרגשים. קשה לתפוס שזה חלק מהטבע ממש למרות שנראה לעתים קרובות כמו עבודה של אמן אנשי.







29.5.2017 יום שני

בכל הפארק הענק הזה כמעט כל מקום נגיש גם למי שמתנייד בכיסא גלגלים. המרחקים גדולים ולפעמים צריך קצת עזרה. רוב הדרך היא על שבילי עץ מוגבהים. רק בכמה מקומות בודדים שבהם הגישה הייתה קשה בגלל השיפוע או מבנה העץ בשבילים נשארתי בנקודת תצפית ויעקב המשיך קצת הלאה לבדו.

חוויה נהדרת להיות בתוך המקום הזה, לראות, לשמוע, להריח (לרוב ריח חזק של גופרית). זה ממש לא כמו להסתכל רק בתמונות.



אני מאד מתגעגעת הביתה (לילדים, לנכדים) וגם מאד כיף לי להיות בחופשה כזו.
בתוך החוויה הזו יחד עם יעקב אני מרגישה כל יכולה וזה מעלה אצלי הרבה מחשבות בעניין חיי
היומיום הרגילים אליהם התייחסתי ב"פתיחה" לסיפורי הטיול הזה.



30.5.2017 יום ג' (ערב שבועות)
היום עוזבים את פארק ילוסטון בנסיעה דרך המעיינות החמים בפארק. וממשיכים הלאה.
יופי של נסיעה.



יצאנו מהפארק והגענו עד לעיר Billings שבמונטנה. עיר חביבה עם מרכז קניות גדול כולל חנות ספרים של Barnes & Noble שם כמובן שוטטתי בחנות בין הספרים ושתינו קפה.
נשארנו רק לילה אחד. חבל כי גם המלון היה נוח במיוחד.
חג שבועות שמח.